
Mijn baas ruimt op

De impact van hondenpoep op inwonersinitiatieven

In deze editie van 'Mijn baas ruimt op', kijken we naar de impact van hondenpoep op inwonersinitiatieven uit De Appelboom. Twee betrokken inwoners delen hun verhaal.

In het kader van het inwonersinitiatief 'Mijn baas ruimt op', heeft de gemeente inmiddels op 58 plekken in Wijdmeren dispensers geplaatst met biologisch afbreekbare zakjes om hondenpoep op te ruimen. Zo zijn er vorig jaar al 300.000 drollen opgeruimd! Een hele hoop, maar we zijn er helaas nog niet. Dagelijks komen nog klachten binnen van inwoners die last hebben van hondenpoep.

Impact van hondenpoep

Een betrokken inwoner, die met veel toewijding het plantsoen in zijn wijk onderhoudt, kreeg steeds meer last van de hondenpoep.

Grasmaaien, onkruid wieden, snoeien: alles wat bedoeld was om de buurt mooier te maken, werd keer op keer verstoord door niet opgeruimde hondenpoep. Het ontspannen buiten willen werken, werd een bron van frustratie en ergernis: "Uiteindelijk heb ik besloten met mijn Appelboom project te stoppen. Het plezier ervan ging verloren."

Linda Geelen, een van de initiatiefnemers van de werkgroep het Beekse Bos in Kortenhoeve, ervaart ook regelmatig last van hondenpoep (In samenwerking met de gemeente zijn zij een jaar geleden begonnen met de aanplanting van het plantsoen in de Bernard van Beeklaan, nu beter bekend als het Beekse Bos). "Het hondenpoepprobleem heeft ons ertoe gezet een hek te plaatsen rondom het Beekse Bos, waardoor honden hier niet meer vrij rond kunnen lopen."

Gemeenschapsgevoel

Het plaatsen van meer dispensers met zakjes heeft enige verbetering gebracht, maar het probleem blijft bestaan. De inwoner die zijn project heeft stopgezet vertelt: "Het gemeenschapsgevoel mist. Als iedereen een beetje mee zou helpen en elkaar erop aan zou spreken, houden we samen de buurt een stuk mooier, schoner en veiliger."

Ook Linda roept iedereen op een steentje bij te dragen. "Sommige hondeneigenaren beseffen misschien niet hoe vervelend hondenpoep is. Wij moesten regelmatig hondenpoep van de wielen van onze kinderwagen schrobben en nu van de laarzen van onze kinderen. Wanneer je hondenpoep laat liggen, zadel je een ander met het probleem op."

Linda benadrukt echter dat het grootste deel



van de mensen gelukkig wel heel netjes de hondenpoep opruimt. Om de rest van de hondeneigenaren op een leuke manier aan te spreken, hebben zij en haar man in het Beekse Bos een bordje opgehangen: "Beginnen met yoga? Begin dan met voorover bukken en het oppakken van jouw hondenpoep. Dit heet de 'neerwaartse hond beweging'. Gooi het daarna in de vuilnisbak!".

Kijk voor meer informatie over 'Mijn baas ruimt op' en de locatielijst met alle dispensers op www.deappelboom.nl/hondenpoep.